

Lieve

Ik heb in de meimaand een kaarsje voor u opgestoken bij Maria en een Onze Vader en een Weesgegroet voor u gebeden. Ik hoop dat het goed met u gaat en ik wens u Gods zegen.

Groetjes van



Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

