



## Gezinskerk Wassenaar

### Sint Augustinus

Sint Augustinus van Hippo is een heilige, zijn feestdag is op 28 augustus.

#### *Wat is een heilige?*

Een heilige is een mens die is gestorven en die nu bij God in de hemel is. De heiligen zijn de vrienden van Jezus in de hemel. Ze zijn ook onze vrienden. Ze helpen ons om het goede te doen.

#### *Wie is Sint Augustinus?*

Sint Augustinus leefde eerst zijn leven zonder God. Hij dacht alleen maar aan zichzelf en aan feesten. Maar zijn moeder Monica hield veel van Jezus en zij bleef maar bidden dat haar zoon Augustinus ook van Jezus zou gaan houden. Soms ging ze zelfs huilen bij het bidden zo erg vond ze het daar haar zoon niet met Jezus wilde mee doen. Haar bidden helpt. Augustinus snapt op een dag dat God bestaat en het belangrijkste is van alles. Vanaf dat moment houdt hij van Jezus en wordt hij een vriend van Jezus. Hij gaat daardoor ook anders leven.

#### *Wat zegt hij?*

Hij zegt: "Onrustig is ons hart tot het rust vindt in God". Ons hart wordt pas rustig en blij als we Jezus binnen laten in ons hart.

#### *Hoe herkennen we hem?*

- Hij wordt afgebeeld als bisschop (met koormantel of kazuifel, mijter en staf),
- Met een boek,
- met brandend hart: Zijn hart brandt van liefde voor Jezus
- Hij is beschermheilige van beroepen die met boeken te maken hebben.

*Kan jij alle herkenningstekens op de kleurplaat vinden?*

